

Hallo allemaal, ik ben Alexander, vriend van Elwin en mag vandaag de rol vervullen van getuige. Behalve dat het een eervolle rol is, is het ook een hele leuke rol: je mag je handtekening op een document zetten waaraan geen enkel recht ontleend kan worden als iets fout gaat, je mag de vrijgezellen organiseren (dat is alweer iets risicovoller overigens) en je mag een woordje tot het bruidspaar richten. De eerste 2 zijn inmiddels gelukt, dus op naar de laatste en dan zit mijn taak erop ☺

Hallo lieve Nien en lieve El ☺

Laat ik eens beginnen met te zeggen dat jullie er vandaag fantastisch uitzien en niet te vergeten, nu is het officieel, jullie zijn getrouwd! Daar mag wel even voor geapplaudisseerd worden dames en heren.

Ik richt eerst een paar woorden tot jou Nien, want wat een heerlijke topper ben jij! In de 10 ½ jaar dat ik je nu ken breng je met je positiviteit, je nuchtere kijk op het leven en je oneindige liefde een hoop plezier in het leven van El. Even voor de oplettende luisteraars, ik hoor jullie denken; 10 ½ jaar? Ze kennen elkaar toch al 11 jaar? Dat klopt, maar het eerste halfjaar was Nien voor ons één grote mysterie... we hebben ons regelmatig afgevraagd of Nien wel echt bestond... en achteraf gezien snap ik El ook wel, minsten 75% van zijn vrienden was toen vrijgezel, dus logisch dat hij zijn droomvrouw eerst veilig moest stellen voordat ze werd voorgesteld aan ons ;-). Ok nu weer terug naar deze droomvrouw, Nienke, always one of the guys, wat hebben we een hoop gezellige en memorabele momenten met elkaar gehad, ik kijk ontzettend uit naar de komende tig jaren om nog veel meer van die momenten te creëren, cheers to that Nien!

En dan Elwin,

Laten we bij het begin beginnen, het klinkt bijna als een sprookje, op een mooie zomerse dag in 2009 ontmoeten we elkaar bij Steven thuis, Steven was net vanuit Leeuwarden naar Utrecht gekomen en woonde samen met Robbert-Jan, samen zaten we in hetzelfde hockeyteam in Doorn. We zouden die avond een biertje drinken in de stad en Steev had een vriend die hij nog uit Leeuwarden kende meegevraagd; dat was Elwin en dat zag er ongeveer zo uit ☐ pet opzetten.

We hadden meteen een goede klik en na het thuis indrinken speelden we die avond de kroeg, een studentensociëteit en Elwin's studentenhuis uit, wisselden we als volleerde vrijgezellen telefoonnummers met elkaar uit, waaruit al snel een mooie vriendschap groeide.

Daaruit volgden vele memorabele momenten; van mooie avonden in Het Gras van de Buren tot alle festivals in Utrecht, van het hockeyveld in Doorn tot de Amsterdam Arena, van kinderkaasplankjes tot heerlijke BBQ's. Maar wil daar 3 momenten in het bijzonder van uitlichten:

1. We zitten in het jaar 2012, in de 3 jaar dat ik El ken hebben we het wel eens over zijn studie gehad, hij zit inmiddels in het \*kuch\* jaar van zijn studie en het laatste stapje afstuderen wil niet echt vlotten. Ik bied hem aan om te helpen, maar dan wel met de voorwaarde dat hij iedere woensdag bij mij thuis aan de keukentafel zit om zijn scriptie te bespreken en eraan te werken. Dat was natuurlijk nogal een commitment die werd gevraagd, dus El vroeg een paar dagen bedenktijd. 2 dagen later belde hij om te zeggen dat hij het wilde doen! Nou daar gingen we dan, de 1<sup>e</sup> weken verliepen soepeltjes, toen kwam er de welbekende "ik ben het zat" dipje en uiteindelijk was de finish in zicht en werd zijn scriptie met een fotofinish 30 seconden voor de deadline ingeleverd. Scriptie was in orde en een paar weken later mocht El zijn scriptie verdedigen; hij was geslaagd en nog belangrijker, El was student-af. Op papier dan he, in de praktijk duurde dat misschien ietsje langer ;-)

2. Dan 2 jaar later, we zitten in 2014, inmiddels heeft El dikke verkering met Nien en begint haar invloed duidelijk zichtbaar te worden: andere pet op. Ik heb dan net mijn vrouw Eefje ontmoet en op onze 3<sup>e</sup> date ging ze mee naar een festival in Best, vlakbij Den Bosch waar ze toen woonde. El kon zelf helaas niet mee naar het festival, maar hij wilde best samen met Steev het groepje naar Best brengen en halen als hij mijn auto mocht lenen. Ik had al bij El laten vallen dat ik Eefje stiekem wel heel erg leuk vond, en ja hoor, halverwege het festival stuurde ik El een appje dat ik waarschijnlijk met Eefje mee zou gaan naar Den Bosch en dat ik dus niet mee terug naar Utrecht zou rijden. En toen kwam El in actie; zonder dat ik het wist was hij langs mijn huis gereden om een "logeertas" samen te stellen, waarbij aan ieder detail werd gedacht: schone kleren, lensvloeistof, toilettasje, paracetamol, oordopjes voor in de trein en een doosje condooms. Dan ben je een echte wingman, maar vooral een hele goede vriend. En een goed opgevoede zoon ;-)
3. En dan spoelen we de film een paar jaar vooruit, we zitten in 2021, inmiddels wonen Eefje en ik al een paar jaar niet meer in Utrecht, hebben we een zoontje van 4 jaar en ben ik gestopt met hockeyen. In die tijd spreken El en ik elkaar nog wel en zien we elkaar ook af en toe, maar niet meer met zo vaak als vroeger... Iets met een andere levensfase ofzo, of simpel gezegd het burgerlijke bestaan ☺ En om het burgerlijke bestaan nog burgerlijker te maken heb ik Eefje net ten huwelijk gevraagd en dan ga je natuurlijk nadenken over wie je als getuige gaat vragen. En ondanks dat El en ik elkaar in die tijd wat minder vaak zagen hoefde ik er niet lang over na te denken: Elwin moet mijn getuigen zijn ☺ Dus ik El en Nien naar Wijk bij Duurstede gelokt voor een heerlijke plateau fruits de mer bij ons thuis. We begonnen met een lekker glaasje Champagne, vertelden over het huwelijksaanzoek en direct daarna vroeg ik of El mijn getuigen wilde zijn. En El antwoordde: Niet verwacht, wel gehoopt, maar heel graag. Volgens mij hebben we toen een potje staan janken, maar dat weet ik niet meer ☺

Vanaf dat moment groeide onze vriendschap naar een volgend niveau, werd ik een paar maanden later door El gevraagd om zijn getuige te zijn en dan leef je ineens samen toe naar elkaars bruiloft, dat vond ik echt heel bijzonder.

Ondertussen was El de allerbeste getuigen die ik ooit had kunnen wensen op mijn eigen bruiloft en dan zijn de rollen ineens omgedraaid en sta ik hier op de bruiloft van dit mooie liefdeskoppel om te vertellen wat onze vriendschap zo bijzonder maakt, nou lang verhaal kort: heel veel dus ☺

Lieve El en Nien, jullie zijn een prachtig stel, ik denk stiekem een voorbeeld voor velen, dus laten we er een onvergetelijke dag van maken met elkaar, maar eerst ga ik jullie een hele dikke knuffel geven; ik hou van jullie <3