

SPEECH HUWELIJK ELWIN & NIENKE 10 JUNI 2023

Ik sta hier als moeder van de bruidegom en mag op deze bijzondere dag iets over Elwin vertellen.

De tien speelt dit jaar een grote rol. Jullie wonen 10 jaar onder één dak en hebben 10 juni als jullie huwelijksdatum gekozen.

Daarom benoem ik op deze vanaf vandaag memorabele dag, graag 10 voor Elwin onmisbare elementen voor een gelukkig leven. In willekeurige volgorde, want die kun jij Elwin alleen zelf bepalen en het kan per dag ook nog wel eens wisselen.

- Vrienden (*en dat is ook wel duidelijk vandaag, als we kijken naar dit gezelschap!*)
Van kleins af aan was Elwin bij voorkeur in gezelschap van vrienden.
Altijd direct na school: 'Mam, mag ik bij hem spelen?'
- Heerlijk een drankje doen en gezellig uitgebreid tafelen.
Als peuter vroeg Elwin 's morgens al wat we zouden gaan eten en hielp hij graag mee met koken. Zijn eerste schort en kookboek kreeg hij van zijn oma op zijn 4^e verjaardag. Vanaf zijn 14^e waren zijn baantjes in de horeca. Zijn keuze voor de hotelschool als eerste studie lag dan ook in de lijn der verwachtingen.
- Kijken naar Formule 1 of voetbal (*ik durf nu even niet zijn favoriete club bij naam te noemen, maar gelukkig maakt Max veel goed*). Dit doet Elwin bij voorkeur samen met 'de jongens van de Krommerijn', met oud collega's van De Luifel, of met andere vrienden.
- Zelf sporten (vroeger voetbal en tennis) maar nu is golf favoriet. *Een sport waarin sociaal contact en sportieve prestatie een mooie combinatie vormen.*
- Een bepaalde mate van vrijheid
Bij invulling van vrije tijd moet er voldoende gelegenheid zijn voor eigen plannen. *En het mooie is dat Nienke hier ook veel behoefte aan heeft, dus dat komt erg goed uit!*
- Het weekend (*duidelijk dat dit bepalend was voor de keuze van de trouwdatum*) en vakanties
Dan is er tijd voor alles wat ik hiervoor al noemde. Het gaat altijd te snel voorbij.
(*Gelukkig is de huwelijksreis al heel snel: dinsdag!*)
- Familie en schoonfamilie: wat je hebt weet je, wat je aan familie erbij krijgt moet je maar afwachten. Maar hij heeft het reuze getroffen en voelt zich vertrouwd met alle Vletters!
- Er verzorgd uitzien, zijn kleding en kapsel piekfijn in orde. Dit hoef ik vast niet toe te lichten...
- Utrecht, zijn 'stadsie', de fijnste plek, waar hij Nienke heeft gevonden, waar alles is waar ze beiden blij van worden waar Elwin en Nienke graag blijven wonen.

- En uiteraard weet ik wèl wat op nummer 1 staat: dat ben jij NIENKE!
Al heel snel zei Elwin me: 'Mam, Nien is ècht mijn meisje hoor!'
En zie nu hoe dit meisje je bruid is en vanaf vandaag je vrouw - en ook helemaal officieel mijn schoondochter!

Dus voor jou Elwin, wordt vandaag voldaan aan zoveel voorwaarden voor geluk en dus ook voor een perfecte bruiloft!

Laat deze bijzondere dag voor jullie beiden een mooi begin zijn van een héél gelukkig huwelijk samen!